

# Foreign Lander

I've been a foreign lander, for seven years or more  
Among the brave commanders, where wild beasts howl and roar  
I've conquered all my enemies, on land and on the sea  
But you my dearest jewel, your beauty has conquered me

I can't build a ship of love, without the wood of tree  
A ship will burst asunder, If I prove false to thee  
If ever I prove false, love, the elements would moan  
The fire would turn to ice, love, and the seas would rage and burn

Have you heard the mourning dove when she's flying from pine to pine  
She's mourning for her own love the way I mourn for mine  
I lie awake out in the night, I see the shining stars  
I wonder if you see them too wherever you are

I've been a foreign lander, for seven years or more  
Among the brave commanders, where wild beasts howl and roar  
I've conquered all my enemies, on land and on the sea  
But you my dearest jewel, your beauty has conquered me  
But you my dearest jewel, 'tis you that's conquered me

Jag har varit en utländsk landare i sju år eller mer.  
Bland de modiga befälhavarna där vilda djur huler och brusar.  
Jag har erövrat alla mina fiender på land och på havet, men du, min kära juvel,  
är du har erövrat mig.

Jag kan inte bygga ett kärleksfartyg utan träträ.  
Fartyget skulle sprängas om jag skulle vara falsk mot dig.  
Om jag någonsin bevisar falsk, kärlek, skulle elementen klaga.  
Elden skulle vända sig till is, kärlek, havet skulle rasa och brinna.

Har du hört sorgduvan?  
Hon flyger från tall till tall.  
Hon sörjer för sin egen kärlek som jag sörjer för min.  
Jag ligger vaken på natten.  
Jag ser de lysande stjärnorna.  
Jag undrar om du ser dem oavsett var du är.